

De Volkstuin heet voortaan Tuinhier!

Waarom een nieuwe naam?

De Vlaamse Volkstuin is met haar 25.000 leden de grootste vereniging van tuinliefhebbers van Vlaanderen. Alhoewel leden heel tevreden zijn over de werking van de Volkstuin, is het de voorbije jaren moeilijk om jonge mensen aan te spreken. Eén van de oorzaken is de naam van onze vereniging: De Vlaamse Volkstuin - voluit De Vlaamse Volkstuin, werk van den Akker- staat allang niet alleen meer voor de werking van de volkstuintjes en klinkt 'oudbollig'. ervaren. Tijd dus voor verandering! Uit diverse voorstellen werd de naam 'Tuinhier' met bijhorende slogan 'Wat je zelf tuint, is top' geselecteerd.

Waarvoor staat Tuinhier?

De naam Tuinhier verwijst allereerst naar 'tuinieren' in de breedste zin van het woord. De 'Hier' slaat op Vlaanderen, maar ook op de eigen tuin, dichtbij bij ons, de place to be. Tuinhier wil een aanspreekpunt zijn voor elke tuinliefhebber die deskundige informatie en praktische ondersteuning wil. Ten slotte wil de nieuwe naam ook het groepsgevoel aanwakkeren, Tuinhier is een vereniging waar elke tuinliefhebber zich graag bij aansluit.

Wat je zelf tuint is top!

De nieuwe slogan 'Wat je zelf tuint, is top!' wil het gevoel van verjonging en dynamiek nog versterken. Ze speelt in op de doe-het-zelftrend en maakt van 'tuinen' een actief en attractief werkwoord. Tuinieren is gezond, leuk, lekker, voordelig en bovendien makkelijker dan je denkt. Ook de nieuwe, frisse huisstijl met toegankelijk en herkenbaar logo, onderstreept dit mee.

Wat brengt de toekomst?

'Tuinhier' vervangt vanaf nu de naam 'De Vlaamse Volkstuin' en zal dus voortaan in alle correspondentie en communicatie van onze vereniging opduiken. Het ledenblad heet 'Tuinhier magazine' en ondergaat eveneens een complete facelift. Inhoudelijk blijft het magazine dezelfde interessante tuininfo en -trends behandelen. Alles wat goed is, wordt behouden. Alleen zal het de inhoud op een frisse en jongere manier naar buiten brengen, en dit zowel letterlijk als figuurlijk.

Naast onze huidige activiteiten, willen we ook nieuwe initiatieven uitwerken die specifiek jonge gezinnen of kinderen kunnen aanspreken. Wij vragen daarbij ook de medewerking van alle papa's en mama's, opa's en oma's in onze vereniging. Wie leuke ideeën of suggesties heeft om jonge mensen opnieuw in de tuin te krijgen, kan deze altijd via e-mail doorsturen naar info@volkstuin.be of via brief naar Seminariestraat 2 in 9000 Gent.

Kortom: er wacht een mooie toekomst met veel groeimogelijkheden!



tuin
wat je
zelf tuint
is top hier