

Oogsten!

ECO-BUURTTUIN DE KROEME RIEK

● TEKST: LEEN DE MOOR/FOTO'S: RAYMOND VAN BEYGAERDEN

Ze zijn volop aan het oogsten, de dames van de eco-buurttuin De Kroeme Riek in Berendrecht. Hier en daar strooien rupsen en slakken roet in het eten, maar over het algemeen floreren de groenten. En op de opentuintag kwamen meer dan driehonderd bezoekers langs.



MIEKE EN BABY ANNA

Mieke komt naar de tuin met baby Anna. "Ik had als kind een eigen stukje van de groentetuin van mijn ouders en ik wil mijn dochter ook alles leren over seizoensgroenten. Ik krijg hier hulp van mijn

vader, die blij is dat hij zijn kennis kan overdragen aan zijn dochter. Bovendien is dit tuintje een ideale manier om mensen te leren kennen, want wij zijn nieuw in Berendrecht", zegt Mieke. Zij plantte onder meer warmoes ('al veel van ge-

ten') en Japanse radijs. "Dat laatste is een experiment, ik ben benieuwd hoe het gaat smaken. Mijn man kookt graag, ook met vergeten of niet-courante groenten." Ze is erg blij met haar stukje buurttuin. "Onze tuin is te klein en te schaduwrijk."



CYNTHIA

"Er zitten vreselijke beesten in mijn kolen!" lacht Cynthia, en ze toont het witte hart van een bloemkool dat duidelijk is aangevreten door rupsen. "Volgend jaar hang ik er een net over tegen de koolwitjes." Maar dat is eigenlijk haar enige tuinprobleem, voor de rest zijn zij en haar zoon Bjorn dolgelukkig. "Deze tuin was vooral voor hem bedoeld, om hem wat zelfstandiger te maken. Vorige week waren we hier aan het werk en plots nam hij mijn arm vast en zei: "Mama, die tuin is het mooiste cadeau dat je me ooit hebt gegeven". En hij wil iedereen laten delen in zijn geluk. Hij zou een radijs in vier snijden om toch maar iedereen te laten proeven."

GHISLAINE

Ghislaine is erg trots op haar aardappelen. "Van de opbrengst van twee struiken kunnen we met vier mensen eten. En ze smaken zalig, een beetje boterachtig. Voor mijn kleindochter bewaar ik de hele kleine aardappeltjes, zij is er gek op." Over haar erwten is Ghislaine minder te spreken. "Dat ziet er zo'n warboel uit. Ik denk dat mijn man ze veel te dicht bijeen heeft gezaaid. Dat ziet er toch niet uit! Van die erwten krijg ik stress!" De andere dames verzekeren haar dat de honderden bloemetjes aan de struiken een goede oogst beloven, maar Ghislaine gelooft het maar half. "Ik heb veel zin om ze uit te trekken."



CHRIS

Het tuintje van Chris oogt heel weelderig. "Dat wel, maar ik ben bang dat ik vooral veel loof kweek", lacht ze. Van de tuinkers maakte ze alvast liters soep, en ook de wortelen ogen veelbelovend. "Van een paar wortelen kwam het kopje boven de grond piepen en ik heb er aarde over gestrooid, zoals Marcel van De Volkstuin ons leerde. Want anders komt de wortelvlieg op de geur van de wortelen af." Het loof van de aardappelen groeit zo uitbundig dat het de tomaten tegen de afsluiting een beetje versmacht. "Ik hoop dat er ook echt aardappelen aan de struiken komen." Haar sla ziet er sappig uit. "Ik heb een deel uitgeplant om kroppen te vormen, maar pluksla is ook heerlijk."



SANDRA EN FAITH

Sandra past vandaag op de kleine Faith, maar nam haar toch mee naar haar tuintje. "Ik ga haar laten proeven van de aardbeien." Die aardbeien zijn een groot succes. "Ik kan er niet afblijven. Meestal zijn ze al op als ik thuiskom." Sandra heeft alweer geïnvesteerd: ze kocht een beschermende hoes voor haar tomaten, een miniserretje. "Sinds ze in dat serretje staan, zie ik ze bij wijze van spreken dikker worden. Ik ga massa's tomaten hebben, en mijn man en mijn kinderen houden er eigenlijk niet zo van. Van rauwe tomaten toch niet. Waarschijnlijk ga ik liters soep en tomatensaus maken."



ANITA

Anita vult een zak met erwten en plundert meteen ook de erwtenstruiken in het tuintje van haar dochter Gitte. Haar venkel staan er prachtig bij. "Dat is een succes. Volgend jaar meer!" Haar mysterieuze pompoen uit het zaadje dat ze meebracht uit Portugal is volop bezig met gebiedsuitbreiding. Bloemen zijn er nog niet te zien, daarvoor is het nog even wachten. "Hopelijk lukt het. Ik ben ook benieuwd hoe de ananaskers het gaat doen. De plantjes zien er veelbelovend uit."

Anita trekt een paar aardappelplanten uit en hier is alvast sprake van succes: ze kan een paar handenvol aardappelen mee naar huis nemen.

